



Torpedo

Familiefeest Mol

16 september 2018

Beste Torpedianen,

Op 16 september is het weer zover!

Op die dag worden jullie allemaal verwacht om onder luid gejoel en applaus een aantal "nieuwelingen" bij de club te verwelkomen. Het belooft een zeer fijne dag te worden. Hierbij zijn ook jullie partners, kinderen, familie en vrienden meer dan welkom!

Verloop van de dag

Samenkomst 's morgens om 8u15 op de carpoolparking van de A2/E314 (afrit 20), vertrek om 8u30 STIPT! Voor wie rechtstreeks naar ginder rijdt: om 9u30 aan de ingang (of eventueel direct aan het duikcentrum).

De Torpedianen kunnen een eerste keer duiken terwijl een aantal mensen de voorbereidingen treffen voor de doop en het middageten. Familieleden mogen een handje meehelpen of wat babbelen/rondhangen of met de kinderen naar de speeltuin. Rond 11u-11u30 verwachten we iedereen aan de waterkant voor het doopfestijn. We ronden dit af met een aperitiefje en lekkere pita (het restaurant is niet meer geopend, dus zullen we tussen de bomen ons eigen stekje voorzien). We sluiten af met een dessertje en een tweede duik voor wie dit wil.

Praktisch

Om alles netjes en ordelijk te kunnen laten verlopen: gelieve in te schrijven voor de geweldige doop **VOOR 9 september 2018** (zodat we voldoende groentjes, brood en vlees voor de pita kunnen voorzien én de doop kunnen afstemmen op het aantal personen).

Inschrijven doe je door een mailtje te sturen naar

inschrijven@torpedo.be met de volgende gegevens: aantal personen + aantal duikers en niet-duikers + aanduiding volwassene/kind + eventuele allergenen waar we rekening mee dienen te houden. Gelieve ook te laten weten of je rechtstreeks rijdt of mee vertrekt van op de carpoolparking.

Prijs: 10 euro voor volwassenen, 5 euro voor de kinderen tem 12 jaar. Dit bedrag mag overgeschreven worden op de **Torpedo-rekening**. Als we op minder uitkomen per persoon krijg je uiteraard nog wat geld terug ☺.

Als er mensen zijn die met massa's groenten zitten uit de tuin mag je die gerust meebrengen om tussen onze pita te stoppen. Voor de dessert zou ik ook graag een beroep doen op wat vrijwilligers om iets te bakken, dan hebben we een heerlijk dessertenbuffet. Laat maar weten wie dit ziet zitten!

Met vriendelijke groeten en hopelijk allemaal tot dan!

Het Torpedo-bestuur